

Στη γειτονιά του Ζωγράφου, η ιστορία του μεταπολιτευτικού αναρχικού/αντιεξουσιαστικού κινήματος ξεκινά τη δεκαετία του '80, με τους αγώνες για την Κοκκινοπούλου και μετέπειτα το πρώτο άνοιγμα στεκιού στη γειτονιά. Η Αυτόνομη Συνέλευση Ζωγράφου δημιουργήθηκε το 2009 και ήταν το αποτέλεσμα των συνελεύσεων που ακολούθησαν τη λήξη της κατάληψης του info cafe στην πλατεία Γαρδένιας. Η κατάληψη αυτή αποτέλεσε εστία αντιπληροφόρησης (Δεκέμβρης, Κούνεβα, Παλαιστίνη) μετά την εξέγερση του Δεκέμβρη '08. Η ΑΣΖ τα πρώτα της χρόνια πραγματοποιούσε τις συνελεύσεις της στην κατάληψη "container", ένα κατηλειμμένο χώρο εντός της Πανεπιστημιούπολης. Το "κουτί", όπως έγινε γνωστό αποτέλεσε για δύομισι χρόνια χώρο αντίστασης και πολιτικών ζυμώσεων στη γειτονιά (Βίλα Ζωγράφου, περιφερειακός Υμηττού, μετατροπή πλατειών σε πάρκιγκ, άλσος Ιλισίων κ.λ.π). Το 2011 η ΑΣΖ προέβη στο άνοιγμα του "Μπερντέ", ενός αυτοδιαχειριζόμενου κοινωνικού χώρου μέσα στη γειτονιά των Ιλισίων.

Η Αυτόνομη Συνέλευση Ζωγράφου δίνει μία σειρά αγώνων με πολλαπλά μηνύματα και περιεχόμενα: Αντιφασιστικές εκδηλώσεις στις πλατείες της γειτονιάς, αγώνες για ελεύθερες μετακινήσεις ενάντια στο ηλεκτρονικό εισιτήριο και στη σύγχρονη επιτήρηση, συγκεντρώσεις και πορείες ενάντια στην εντατικοποίηση της εργασίας και στην εργοδοτική τρομοκρατία (Ν. Πρελορέντζου), κινήσεις έμπρακτης αλληλεγγύης σε πρόσφυγες και μετανάστες (συμμετοχή στην κατάληψη των "Λυομένων"), αγώνες ενάντια στο καθεστώς εξαίρεσης και στις μεθοδεύσεις του κράτους (Ηριάννα Β.Λ., Τ. Θεοφίλου), δράσεις αλληλεγγύης στον μαχόμενο παλαιστινιακό λαό.

Ο τρόπος οργάνωσης και δράσης μας αντικατοπτρίζει την κοινωνία στην οποία θέλουμε να ζήσουμε. Δεν υπάρχουν κόμματα, παρατάξεις και διαμεσολαβήσεις.

Συναντιόμαστε μία φορά την εβδομάδα στη συνέλευση, όπου συζητάμε όλες και όλοι ισότιμα, χωρίς ιεραρχία και ηγεμονισμούς. Έχουμε οικονομική αυτονομία με τη συνεισφορά των συμμετεχόντων/ουσών, πάντα σύμφωνα με τις δυνατότητες μας. Η συνέλευση είναι ανοικτή και μπορεί να συμμετέχει η καθεμιά και ο καθένας*. Οι αποφάσεις προκύπτουν από τη συνδιαμόρφωση και τη σύνθεση των απόψεων, χωρίς βέτο και αδιαλλαξίες. Θέλουμε να σκεφτόμαστε και να μαθαίνουμε από την/ον άλλη/άλλο. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούμε κοινούς τόπους κοινωνικοποίησης και χτίζουμε κοινότητες αγώνα οι οποίες θέλουμε να εξαπλωθούν ενάντια στο δόγμα του νεοφιλελευθερισμού που μας θέλει απομονωμένες/ους.

Αυτοοργάνωση Αλληλεγγύη Κοινότητα Επίθεση σε Κράτος και Κεφάλαιο

*Δεν χωράνε σεξιστικές, ομοφοβικές, φασιστικές και συμπεριφορές επιβολής εν γένει.

Βρισκόμαστε κάθε Τετάρτη στις 21:00, στον Μπερντέ*

*αυτοδιαχειριζόμενος κοινωνικός χώρος / Αράδου 55 / πλατεία Κύπρου / Άνω Ιλίσια / 6η στάση / λεωφ. 220-221

